

Vakantie 2008 naar Dresden 12 t/m 18 juni

Donderdag, 12 juni: Vertrokken voor een vakantie naar Zwickau, Dresden en door naar de Zuid-West hoek van Polen.

We sliepen in Bad Frankenhausen. Na een lange rit en een goed maal in ons hotel in Bad Frankenhausen sliepen we heel goed.

Na het ontbijt reden we om 08.30u weg en kregen even later bij de kromme kruising t.o. het hotel een aanrijding. Het was onze schuld, Joop trok snel op om naar links af te draaien en ik had hem afgeleid waardoor hij de tegemoet komende auto van rechts voor ons niet had gezien. De politie reed voor ons uit naar die garage. Onze auto werd in de Audi-garage total loss verklaard. Rechter koplamp kapot en het chassis was rechts 15cm korter volgens de monteur. De bumper was ook beschadigd. We hebben in het dorp (een juffrouw van de Audi-garage bracht ons erheen) een Opel gehuurd. In de Audi-garage hadden ze nog een oude Polo voor € 300,- staan, maar dit leek ons een miskleun van de maand, niet een thuisbrenger.

Dus met de trein naar huis, maar eerst nog even proberen iets van de vakantie te maken.

We hebben Connie gebeld dat we later kwamen; reden ongelukje.

Om 13.10u reden we op snelweg 143 bij Halle. Nog maar even en we waren in Zwickau.

Bij Connie aten we Grüne Klöße met Rotkraut en hachee. Alles erg lekker.

Claudia had een teek opgelopen op haar onderbuik. Matthias ging met haar naar de Notarzt. Even later waren ze er weer. Alles weer klaar.

We sliepen goed in Zwickau in een hotel vlakbij de Oders. (Fraureuth)

Vrijdag, 13 juni: Vanmorgen vroeg gebeld met de ANWB alarmcentrale. en het hotel in Polen afgezegd. We reden om ± 09.00 u naar Greiz. Het is een mooi landschap met groene heuvels en tarwe en gerst op de akkers. Het regent lichtjes.

De Opel rijdt goed. Er is weinig extra ruimte binnen. Mijn knieën raken bij het dashboard. De stoel kan niet verder achteruit.

In Plauen dronken we koffie in een groot oud café. (± 11.35u) We hebben nog een foto genomen van een kerk met 2 torens. Oelsnitz. Slingerwegen met veel bossen, heuvels en dorpen. Via Adorf naar Markneukirch en naar Klingenthal. Het is droog! Om 12.00u regende het weer. Het is een slingerende route met een mooi uitzicht door de bossen.

In Tannenberg bezochten we een Zinn Bergbau museum. We moesten even wachten en dronken in de kantine een mok chocolademelk met slagroom. De rondleiding was van 13.00-14.00u en was erg interessant. De gids was een ergenthousiaste verteller. We hebben nog met hem nagepraat. Graniet Kirchberg en Heerenveen.

Om ± 14.30u waren we in de Eibenstocktalsperre/Wolfsgrün. Het regende af en toe.

Granitwerke Aue: grijs. Kirchberg: rood.

In Chemnitz kochten we in het station treinkaartjes voor woensdag, 18 juni voor de thuisreis. Verder de stad bekeken. Het standbeeld van Karl Marx was wit ingepakt. We dronken koffie op het terras van een pizzeria schuin tegenover het beeld van Karl Marx.

Terug naar de Dresdnerstraße met de auto. Om ± 18.45u waren we in Meisel's Gaststübl in Oberlungwitz.

Zaterdag, 14 juni: Uit Freireuth vertrokken. In Radebeul aangekomen. Koffers op de kamer gebracht en de auto geparkeerd in de George Bebelstraße. We hebben kamer 202.

Per tram/bus/tram naar de Elbe, de Marktplatz in Dresden. Met de trein naar de Königsstuhl. Hier is een vesting (zoiets als Bourtange) maar dan groter en bovenop een grote rotspartij. We hebben erg genoten van het uitzicht vanaf de vestingmuren.

Om 16.00u gingen we weer met een lift naar beneden. Met een open bus en open treintje gingen we naar het dal en het station. Om 17.15u per trein weer naar het Theaterplatz in Dresden. We hebben bij de Zwinger wat rondgekeken, dronken koffie op het Theaterplein en bij de bus/tramhalte trakteerden we ons nog op een heerlijk ijsje.

Per tram gingen we terug naar ons hotel "Zu den Linden" in Radebeul.

Daar hebben we gegeten en om 22.40u gingen we naar de kamer. Na wat wijn sliepen we zo. Het was warm, ik kon slecht in slaap komen; raam open, lawaai van de drukke weg voor het hotel. Joop sliep als een blok en snurkte. Om half twee heb ik het raam maar weer dicht gedaan en toen sliep ik ook zo.

Zondag, 15 juni: Wakker geworden om ± 07.00u. Nog veel te vroeg. Ontbijt vanaf 08.00u. Vandaag gaan we weer naar Dresden. Hoofdstation en Frauenkirche. Er was een kerkdienst in de Frauenkirche. Heel indrukwekkend. Een poosje geluisterd, er mochten geen foto's worden genomen. Later zijn we naar de promenade gelopen en hebben op een muurtje gezeten.

In het hoofdstation hebben we broodjes en drinken gekocht en gegeten. Na de middag zijn we naar de dierentuin van Dresden gegaan. Deze kan niet tippen aan Emmen! Het begon licht te sputteren. Met de tram en bus terug naar ons hotel; daarvandaan de dwarsstraat door naar het kleine station. Hier waren alleen automaten. Het lukte ons niet om zo naar Meißen te gaan. Dus morgen naar Meißen per auto. Vanavond heerlijk gegeten in ons hotel. IJs na en met de kinderen ge-smst. Gemeld dat onze auto total loss was. We hebben nog even geslapen van 5-6u. Geen last van onze wijn gehad. Heerlijk ijsje na.

Maandag, 16 juni: We gaan eerst met de tram naar het centrum van Dresden. Wandelen langs de oever van de Elbe, waar we nog wat foto's namen.

In de Frauenkirche waren veel toeristen, dus gauw er weer uit. Nog naar de Kreuzkirche bij het plein, hieronder zijn ze bezig een parkeergarage te bouwen. Nog in de winkelpromenade en de C&A geweest. Niets gekocht.

Bij het hoofdstation hebben we weer een broodje gekocht en op een bank in de hal opgegeten. Vervolgens met de tram/bus weer naar ons hotel, Meißnerstraße 64, Dresden-Radebeul.

Nu gingen we per auto naar Meißen. De auto parkeerden we bij de brug. Nu op zoek naar een postkantoor. Gesloten tot 14.00u. Nog een kwartier wachten. In een winkel tegenover de post kochten we een Lichterbogen voor € 89,99 met elektrische lichtjes en reserve "koperen" deeltjes voor de draaitoren/kaarsenhouders. De dame heeft alles goed ingepakt in de originele door en zodanig dat we het op het postkantoor konden laten sturen naar ons huisadres. We konden ondertussen Meißen verder bekijken. Op het dorpsplein met een beeld stonden allemaal cameralui. Na goed kijken merkte ik dat degene die sprak en opgenomen werd "onze" Jan Smit was. Hij stond op een podium. Toen hij er via een stoel af kwam vroeg ik hem of hij Jan Smit was en hij beaamde het. Ik had door dat hij het moest zijn omdat hij (nadat hij naar beneden kwam) tegen een daar stande man zei (in het Nederlands) dat het Duits steeds beter ging.

Volgens Joop gaf Jan mij een hand. (zal wel, ik weet het niet meer) Ik heb hem een prettig verblijf in Meißen gewenst. Joop en ik zijn in een café Konditorei een sandwich gaan eten met hele chocolade. (Joop met slagroom) We liepen nog even de grote kerk op het plein in. Deze viel mij tegen. Joop nam er nog wat foto's.

Af en toe regende het. We hadden de parapluie mee, het was niet koud. Daarna liepen we naar het winkeltje (van Sinkel) om onze Leutbogen af te halen en ermee naar de post te gaan.

Het pakket was goed ingepakt en gaat per DHL naar Zuidhorn. Hopelijk is het er niet voor ons! Ze zouden er even mee wachten. (kosten € 16,-)

Nu reden we richting Bautzen via de N6 langs de Elbe. Na Dresden weer op de snelweg. Bautzen is een mooie stad, maar slecht parkeren! Veel met de schijf, die we bij de huurauto niet hadden. Verder slechts mac. ½ u parkeren. We waren na wat foto's en een kaartje snel weg.

Onder het rijden heb ik nog foto's van Bautzen genomen vanaf de brug en later aan de rand van Bautzen. Via de snelweg terug naar Radebeul. (Joop had eerder nog bij een P gebeld met de ANWB alarmcentrale. Of hij de auto hier mocht verkopen! Dat was ok. De garage koopt onze Audi voor € 300,-. Beter dan niks als de ANWB het afhandelt.

Om ± 18.00u waren we weer in ons hotel. Even opfrissen en toen naar beneden om te eten. We hebben weer heerlijk gegeten, ijs toe. Het was vol in de eetzaal. Wat groepen.

We hebben de hotelrekening alvast betaald. (€ 210,- = 3 x € 70,-)

We dronken weer een liter wijn en spridelwater bij het diner + ijs en koffie vooraf € 51,50. Ik lag na zo'n twee uur te hebben geslapen, klaar wakker in bed. Het raam van de badkamer open, dat in de slaapkamer dicht. Veel lawaai buiten. Joop snurkt, ik hoop zo te slapen.

Dinsdag, 17 juni: Om 08.45u zijn we vertrokken richting Chemnitz. Het is zonnig weer en een heerlijke temperatuur, zo'n 20°C. Om 10.00u waren we op weg 38 vóór Halle.

Bord: verplicht Halle nemen! De 38 naar Göttingen is afgesloten.

Om 10.45u waren we in Querfurt. De auto op P gezet en blikje cola gehad. Naar de burcht gelopen. Foto's genomen. We dronken koffie in een Eisdiele en om 12.15u waren we in Bad Frankenhausen. Eerst naar garge Pölzing-Winkler in Bad Frankenhausen.

We moeten eerst in NL alles in orde maken voor de verkoop van de Audi. Dan deel III opsturen. Pas dan krijgen we geld voor de auto overgemaakt. Hoeveel???

Toen naar hotel zur Quelle. Joop had daar eerder gereserveerd. Alles ok. Koffers op de kamer gebracht. Met de auto naar het Panorama te Bad Frankenhausen. (zoiets als Panorama Mesdag in Den Haag). Er was een dame die alles heel boeiend uitlegde; het duurde ¾ uur. We hadden vooraf in het restaurant al wat gedronken. Van Panorama naar het dorp naar de Opelgarage om de auto terug te brengen. De juffrouw aldaar heeft ons naar het centrum gereden.

De scheve toren van een afstand gefotografeerd. De inwoners zijn trots op hun toren van Pisa. Hij kan zo omvallen aldus een aardige oudere heer.

Daarna zijn we naar een ijscafé gelopen en hebben elk 2 ijsbolletjes gekocht. Lekker!

We hebben fijn gewandeld via het park van het thermen-bad.

Gemaild naar Eddy/Yvonne en gezegd dat de auto total loss is. Ze wisten het al van Harry, die nog druk bezig is met hun tuin.

Het is nu 19.45u en Joop ligt net op bed. Ze zenden stukjes van het voetbal van Oostenrijk – Duitsland van gisteren uit. Hopelijk komt Nederland – Roemenië ook op de buis.

Woensdag, 18 juni: De koffers zijn gepakt, echt vol! De taxi komt om 09.15u. Hotel en diner zijn betaald. We hebben wat dingen in de auto gelaten (ook in de Opel Astra).

Per taxi naar station Sondershausen; vertrek 10.10uur.

Via Wolframshausen – Eichenberg – Göttingen – Hannover – Oldenburg – Leer – Groningen – Zuidhorn waar we om 17.11u aankwamen.

Deze treinreis was een mooie ervaring. Erg gezellig, we hebben veel gezien onderweg.

We hebben ondanks ons maleur een prachtige reis gehad.